



Klubblad nr.106

Maj 2013



Læs de mange turberetninger

Se udvalget af klubture for 2014

www.aabenraa-skiklub.dk

Aabenraa Skiklub

Bestyrelsen:

Formand

Lotte Birk Thomsen
Varnæsvej 544
6200 Aabenraa
tlf. 74 68 62 18
jljl544@mail.tele.dk

Næstformand

Lars Pilgaard Nielsen
Haderslevvej 25
6200 Aabenraa
tlf. 21 61 53 20
lpn@ncc.dk

Kasserer

Erich Turnowsky
Dyrhave 71
6200 Aabenraa
tlf. 74 62 11 40
eturnowsky@mail.dk

Bladudvalg

Lone Ipsen
Barsøvænget 18
6200 Aabenraa
tlf. 73 61 70 07
lone-ipsen@hotmail.com
&

Preben Jakobsen,
Flovt Bygade 25
6100 Haderslev
tlf. 21 34 58 07
preben.jakobsen@live.dk

Forsidefoto: Preben Jakobsen
St.Anton

Sekretær

Tina Rossen
Lindbjerg 28
6200 Aabenraa
tlf. 40 17 24 88
rossen.tina@gmail.com

Finn Nordtorp
Skrevenstenvej 2
6200 Aabenraa
tlf. 3013 70 66
tlf. 74 6170 66
finn-nord@live.dk

Suppleant

Yasmin Duisber
Farverhus 88
6200 Aabenraa
tlf. 61 99 44 74
yasmin.duisberg@web.de

Suppleant

Kurt Christiansen
Bag Hjelm 5
6200 Aabenraa
tlf. 73 62 05 55
brikur@rollum.dk

Revisorer

Finn Juhler
Thorkil Huess

Klubbens hjemmeside:

www.aabenraa-skiklub.dk

Webmaster

Finn Nordtorp

Aktivitetskalenderen

Skigymnastik 2013/14

Tirsdagens skigymnastik på **Brundlundskolen, pigesal**

kl. 19:00 – 20:30, første gang 3. september.

De 4 gange i september træner vi udenfor, hvis vejret tillader det.

Torsdagens skigymnastik starter 24. oktober kl. 19:00 – 20:30 på **Brundlundskolen, pigesalen.**

Datoer i Fitness World fastlægges senere.

I Haderslev fra lørdag, den 26. oktober, kl. 9:00 – 10:30, i gymnastiksal på den tyske skole, Ryes Mølle Vej 19.

Skiværksted : dato følger.

2 salgsaftener hos Intersport

Mandag, den 25. november og onsdag, den 27. november, begge gange fra kl. 17:30.

Vi får de sædvanlige rabatter.

Velkommen til nye medlemmer

Sven Frenzel

Asger Juul Møller

Anja Jensen med Sille og Frederik (begge 8 år)

”Tam” Sørensen

Sønderjyske Bus rejser
Aabenraa **Turistfart**

Tlf: 74 63 09 68 • Fax: 74 63 05 15

mail: taxabus@taxabus.dk • www.taxabus.dk • Medlem af Rejsegarantifonden • Medlem af Dansk Busvognmand

- Komfortable 4-stjernede busser m/aircondition, køkken etc.
- Kørsel i ind- og udland
- Dagsudflugter
- Udlandsture arrangeres
- Stor liftbus med aircondition og rummeligt handicaptolet



Langrend i den kommende sæson!

I Aabenraa Skiklub har vi traditionelt mest beskæftiget os med det alpine skiløb; men nu har bestyrelsen besluttet at sætte mere fokus på langrend, for dels er der mange af vore medlemmer, der også løber langrend, og dels har der i flere af de senere vintre været gode muligheder for at dyrke langrendssporten lokalt.

Vi har derfor startet et samarbejde med Aabenraa Golfklub, og det er planen at vi næste vinter vil trække nogle langrendsløjper på golfbanen på Løjt Land, når/hvis der falder tilpas meget sne.

Golfbanen er dejligt kuperet med skøn udsigt over Lillebælt og Barsø, og en golfbane har bl.a. også den fordel at den har en jævn overflade og er tilsået med græs, hvilket især her i Danmark med de ofte relative begrænsede snedybder giver en noget større nydelse ved skiløbet (læs mindre risiko for fald efter at have ramt en bar plet med frossen jord etc).

Endvidere har Aabenraa golfklub åbnet dørene til et helt nye klubhus (officiel indvielse den 5. april 2013), som medlemmerne i skiklubben kan benytte i forbindelse med skiløb på golfbanen. Det vil sige, at vi får mulighed for indendørs at få varmet fingrene - hvis ikke skiløbet har klaret denne del, for omklædning og evt. for at spise madpakken og for at få lidt varmt at drikke. Vi krydser fingre for en periode med skiføre i næste sæson, så vi kan få gang i denne aktivitet.

Som supplement til lokal langrend og de alpine ture overvejer vi også, om der kunne være mulighed for at samle folk til en langrendstur til Norge. Evt. sent på sæsonen i uge 12/13, hvor der er godt med sol og sneen som regel stadig er fin på fjeldet. Vi hører gerne fra interesserede.

PS. Har du, eller kender du en der har en snescooter, og som evt. kan være skiklubben behjælpelig med at trække spor, så hører vi også gerne fra dig.

God sommer.

Pbv

Finn Nordtorp



En rigtig herre tur til Sölden.

Efter modtagelse af mailen om ”Stor-test af ski i Sölden med Surf og Ski” fra Aabenraa Skiklub, kontaktede jeg Lars Mikkelsen, om ikke lige denne tur var noget for ham. Lars skulle ikke bruge mere end 20 minutters betænkningstid – så var han klar!

Turen var nu blevet til virkelighed. Helge Jørgensen hørte at vi skulle af sted, og kontaktede os for at høre om der var en plads til en deltager mere. Det var ikke noget problem, vi kontaktede Surf og Ski, hvor efter vi fik en plads til Helge. Vi forsøgte at få flere med, men det lykkedes ikke at finde flere.

Vi kørte fra Danmark Søndag aften 4/11 kl.17.45. Vi tog af sted med sommerfugle i maven og blandede forventninger. Vi kom godt af sted, turen gennem tyskland forløb uden problemer. Efter 11 timers kørsel ankom til Sölden i Østrig kl.05.00. Vi fik 2 timers søvn inden der var samling på Hotel Tyrol.

Dag 1:

På vej op til Tifenbach gletcheren blev det nødvendigt at montere snekæder, der var faldet 10 cm sne og vejen var blevet glat. Ved ankomsten til campen på toppen blev der udleveret VIP kort, lift kort, mm. Efter ankomsten til campen gik vi en runde i ski standene og fik et indblik til hvad vi var kommet til.

Vi blev godt modtaget af alle leverandører, og fik en super god vejledning om de forskellige ski mm. Det var som at lande i drømme land, der var alt det vi drømte om og mere til. Man kunne teste alt lige fra handsker ski briller, snowboard og ski i ubegrænset omfang.

Det var muligt at melde sig til workshop af 2 timers varighed såvel formiddag som eftermiddag. Vi brugte første dag på at teste flere typer ski i forskellige kategorier. Efter en tur gennem Tyskland om natten og en dag på ski måtte vi kl. 15.00 sige tak for i dag i campen. Vi kørte til vores udmærkede Gasthof Sonnenheim, hvor fik vores nøgler udleveret, og blev indlogeret på et dejligt værelse. I kælderen var der et super lækkert nyt wellness område som stod til rådighed for alle gasthofens gæster mellem kl.16.00- 18.00.

Aftensmaden blev indtaget i husets udmærkede restaurant/spisesal hvor der blev serveret en dejlig 3 rettes menu. Om aften var vi til foredrag af 1 times varighed, hvor de forskellige typer ski blev gennemgået. Under foredraget blev der trukket lod om flere lækre præmie, desværre vandt vi ikke, men var tæt på - trist.

Dag 2:

Op klokken 7 klar til dagens udfordringer. I husets restaurant/spisesal blev en velsmagende morgenmad indtaget. Klokken 08.15 tog vi op på bjerget for at være sikker på at få de ski vi havde udset os dagen forinden. Vejret drillede lidt med noget dis fra midten af bjerget og til toppen. I løbet af formiddagen blev vejret bedre. Vi deltog i en workshop med temaet ”teknik allmountain ” hvor der blev kørt på forskellige underlag for at se hvad de nye ski kunne præstere. De levede fuldt ud op til det der var lovet omkring deres kvaliteter. Vi havde nu haft endnu en fantastisk dag i sneen, med en masse nye indtryk af det udstyr vi havde prøvet i løbet af dagen. Godt trætte bevægede vi os igen hjem af mod Sonnenheim og dens wellnessområde.

Dag 3:

Igen tidligt op, lidt ømme i musklerne efter den foregående dags intense skiløb. Igen var vi tidligt på bjerget. Fik fat i vores favorit ski, som i dette tilfælde for os alle tre var den nye Salomon Enduro XT 850 powerline. Lidt sjovt at vi alle 3 faldt for denne ski, da vi har 3 forskellige kørestile. Det er en ski der har det sidste nye teknologi indbygget (rocker og camper) den kører super på opkørte pister i både langsom og hurtig fart(95 km/t). Skien er ikke uden evner off pist samt hel syveren på præparerede pister. Den tilfreds-stiller såvel den meget øvede og knap så øvede skiløber.

I dag valgte vi 2 workshop. Om formiddagen var vi på ”perfekte sving ”, hvor der blev givet anvisninger på små rettelser, der gav store forbedringer, omkring at få skiene til at glide rigtigt gennem svingene. Om eftermiddagen var vi på ”port teknik”. Igen god undervisning, men desværre var vejret ikke rigtig med os. Vi havde utrolig dårlig sigte, og det var svært at se konjunktoren i sneen. Under begge dagens workshop havde vi samme instruktør, som kom fra Harreskovens ski klub. Han skal have stor ros for sin fantastiske positive tilgang til undervisningen. Surf og ski havde om aften i Sölden inviteret til film fremvisning med Freestyle ski fra Canada. Det var en fed film med de mest utrolige ski kunster man kunne tænke sig. Godt trætte tog vi hjem til vores gasthof og gik til ro.

Dag 4:

Fra første øjekast ud af vinduet kunne vi se at vejret ville vise sig fra sin bedste side, der var ikke en eneste sky på himlen at se. Efter endnu en dejlig morgenmad var vi hurtigt af sted mod campen på toppen af Tifenbach gletscher. Vi fik hurtigt fundet de ski vi ville løbe på denne dag, og af sted var vi. Vi ville bruge vores næst sidste dag til ski safari. Det vil sige at vi tog rundt og prøvede alle pisterne i området. Det blev en formiddag med intenst skiløb. Lidt over klokken 12.00 var vi tilbage ved campen for at indtage middagsmaden. Efter lidt evaluering var vi enige om at Sölden har rigtig meget godt skiløb at byde på. Klokken 13.00

skulle Lars og jeg deltage i slalom konkurrence i gruppen for ski tester. Det var en sjov happening at deltage i, godt hjulpet af Helge som heppede på os - det bedste han havde lært. Efter lidt leg med slalom, brugte vi de sidste timer til at køre på udvalgte pister. Det sidste af eftermiddagen gik med at købe noget ski udstyr til klargøring af ski. Efter aftensmaden var vi inviteret hen på hotel Tyrolerhof ,til præmie overrækkelse af dagens slalom konkurrence , og foredrag med Rasmus Lundby om at stå på ski i Korea og Grønland. Et sjovt og spændene foredrag, som handlede om hvordan andre kulturer bruger sneen til at stå på ski i. Efter endt foredrag tog vi hjem på vores hotel og gik så småt til ro ved 23.00 tiden

Dag 5:

Vores afrejse dag var kommet - trist - men alting har en ende også denne ferie. Vi fik samlet vores ting sammen og pakket ud i bilen. Vi fik morgenmad og taget afsked med de bekendtskaber vi havde gjort os. Vi var hurtigt på vej mod campen på Tifenbach Gletscher. Snakken gik om, hvad vi skulle prøve af ski i dag. Helge og Lars var enige om at de skulle ud og køre Salomon xt 850 Enduro Poverline. Jeg mente nu vi skulle prøve nogle sjove ski, men det var jeg ene om at mene. Da vi ankom til toppen spurgte jeg om der var nogen der havde taget mine skistøvler med. Bom der blev stille i bilen, og i det samme var jeg klar over at vi alle tre havde efterladt vores skistøvler tilbage på Gasthof Sonneheim . Godt ærgerlige over at måtte sætte ca 1 time til, fik vi hentet vores ski støvler. Ved ankomsten til campen i andet forsøg fik vi ski støvlerne på og fik ikke som forventet de ski vi håbede på. Helge fik som den eneste nogle Salomon all maountain ski, Lars fik nogle race ski, og jeg fik nogle sjove lege ski. Vi tog en tur på vores ski. Efter endt tur, fik vi - Lars og jeg - byttet ski til det vi vil sige er verdens bedste ski til at køre hurtig på. Støckli GS laser en ski der er utrolig stabil på pisten, griber hurtigt fat i sneen og kan køre r.... ud af bukserne på selv den bedste skiløber. Så er du til blød hat og morfar stil skal du nok finde en anden ski. Vi tog af sted med Helge på hjul og snuden nedad bjerget, utrolig glad for de ski vi kørte på i susene fart. Efter nogle timer på tur vendte vi tilbage til campen hvor vi fik afleveret fart djævlene. Vi var heldige for i Salamons stand stod netop de ski vi af alle mente var de bedste af dem vi testede - Salamon xt 850 enduro poverline. Vi fik dem stillet ind til vores støvler, og af sted var vi alle 3, på vej på de sidst ture inden det var slut. Vi fik afleveret ski og det udstyr vi havde lånt.

Lars fik fat i Surf og Ski fra Vejle som er forhandler af Salamon, om vi ikke skulle lave en handel med 2 par ski. Han bød på en øl i sneen,og vi endte med at købe 2 par af de før omtalt ski til en god pris. Efter endt handel og fornøjet ferie tog vi afsked med campen og personalet på Tifenbach Gletscher . Vi tog et hurtigt bad og en tur i sauna på Gasthof Sonnenheim. Rene og nyvaskede tog vi af sted fra Sölden med kurs mod Danmark.

Vi kan alle 3 varmt anbefale denne tur til næste år, for både øvede og let øvede skiløber. Prisen for denne tur var 3899 kr.. I denne pris er inkluderet 5 dages liftkort, halv pension på dejligt gasthof/hotel, mulighed for 4 timers undervisning i sneen pr. dag, frit forbrug af alle typer af de nyeste ski, super vejledning fra Surf og Ski/leverandør, samt fif fra kvalificerede instruktører og diverse foredrag.

I ønskes alle Pøj Pøj i sneen

Venlig hilsen

Lars, Helge og John

Klubtur til St. Anton, Østrig i uge 7 2013

Efter i flere år at have holdt pause fra skiklubbens ture, besluttede vi - Rasmus og Jacob (sønner) og Gitte (mor) - at tiden igen var inde til at komme med. Vi kontaktede Heike og Jesper for at høre om klubturen til St. Anton. Heike fungerede som et bedre rejseselskab; vi skulle bare give besked, om vi ville have lejlighed eller hotel, hvorefter hun i løbet af ingen tid skaffede os en lejlighed. Gruppen, der skulle til St. Anton, bestod af i alt 20 personer, heraf 8 unge imellem 15 og 19 år.

Vi bookede kørsel hos Trier ski, så lørdag morgen stod vi med alt vores bagage på parkeringspladsen ved Nasserein Gondolen. Vi fik lov at stille



vores bagage i vestibulen til et af Trier hotellerne og gik ud i byen for at få lidt morgenmad. Priserne var højere, end vi har været vant til fra de sidste år, hvor vi primært har været i Italien. Vi fik maven fyldt godt op af æg og bacon, og derefter gik det hurtigt tilbage til

hotellet, hvor vi sprang i skitøj - klar til en uge på ski. Vi havde lidt travlt, for der var aftalt træf på pisten kl. 12 for de, der kunne nå det. Endnu mere travlt fik vi, da vi startede med at tage en forkert piste, så vi kom længere væk fra mødestedet. Men Jacob fik hurtigt overblik, så vi igen kom på rette vej og kunne mødes med de fra klubben, der var kommet dagen før - familien Hvalsøe, Reggelsen/Staib, Jørgen Ladegård, Alice og Preben Jakobsen.

Resten af lørdagen nød vi solskinnet og det gode skiføre. De efterfølgende dage var der (for) mange mennesker på pisterne pga. fastelavn. Det var dejligt igen at møde ski venner fra tidligere ture (og nye) - udover ovennævnte deltog også familien Ipsen/Martinussen samt familien Krogh Sørensen .

Preben og Jørgen kendte området fra tidligere, så de kunne vise os området. Os, der var klar til at tage den første lift op, plejede at køre nogle ture sammen, hvorefter flere stødte til. Herefter plejede vi at dele os op i mindre grupper alt efter tempo og "skavanker", der skulle tages hensyn til. "Kaffeholdet", som nogle af deltagerne havde døbt sig selv, omdøbte Jacob til "siddeholdet" - "I sidder nu mere, end I drikker kaffe. Der blev arrangeret to aftner med fællesspisning for alle: den første gang Wienerschnitzel mit alles i så store mængder, at vi nærmest ikke kunne gå derfra. Næste gang italiensk restaurant, hvor de unge friskede restaurantens tørrede bordpynt op med friske appelsinskiver fra desserten - Fy, Fy :-)

En af dagene besluttede vi at tage til naboområdet Lech, hvor der skulle være godt skiløb. Vi kunne stå på ski noget af vejen, men var også nødt til at tage bus. Der var rigtig mange mennesker i Lech området den dag, og efter at have stået i kø ved flere langsomme lifter i op til en halv time, besluttede vi at tage tilbage til St. Anton igen. Skiføret i St. Anton var helt OK, men i forhold til prisen kunne forventningerne til pisterne være højere; der var for mange stagestykker og de sidste par dage, blev de allerede kørt op ved 11 tiden.

De fleste fra gruppen tog hjem i løbet af fredagen, hvor vejret ikke var så godt. Derfor var der kun familien Hvalsøe og os tilbage om lørdagen. Vi sluttede turen af med alletiders dag med nye udfordringer for mit vedkommende, da Henrik, Julie og Jacob overtog rollen som skiguider og lokkede os ud på offpiste og dyb sne. Faktisk ret sjovt.

Tak til hele gruppen for en rigtig dejlig uge i St. Anton.

Jacob og Rasmus Nørregaard Leth, Gitte Nørregaard

Sillian uge 7-2013

Af familien Holm, Vejen.

Jeg vil ikke sige at 3. gang er lykkens gang, for de 2 første gange med Aabenraa skiklub til Sillian var også fantastiske ture. Men vi kan så sige, at 3. gang heldigvis var første gang uden skader for vores familie. 1. gang var det noget med et knæ og 2. gang var der vist et brækket kraveben.

I og med at det var 3. gang vi besøgte det dejlige Hotel Feriendorff og Sillian, kendte vi efterhånden turen derved. Vi kørte fredag morgen tidligt og mødtes så på et hotel i udkanten af Sillian med familien Bisgaard, Dahlmann og Berg til en enkelt overnatning og et par øl til at skylle rejsestøvet ned. Lørdag morgen var vi derfor friske og klar til lørdagens prøvelser i det velkendte område.

Vi kom forholdsvis tidligt op på bjerget lørdag morgen, 3 med nyslebne ski og 1 med et ditto snowboard. Vi havde aftalt at mødes med Erich Turnowsky på restauranten ved frokosttid, så vi fik nogle gode ture i løbet af formiddagen – dejlig sne og ikke så mange mennesker, endnu. De kom dog til i løbet af uge, og for første gang oplevede vi at stå i kø i mere end et par minutter i Sillian.

Lørdag aften fik vi hilst på vores fantastiske lærere Asger og Kristoffer og selvfølgelig Erich, alle 3 fantastiske mennesker og dygtige lærere som vi alle 4 havde meget glæde af hele ugen.

Når først ferien er i gang, går den jo desværre hurtigt, og dagene ligner til forveksling hinanden. Tidligt op, morgenmad, op på bjerget, skiskole og masser af skiløb, ned så sent som muligt, eftermiddags te, kaffe, øl, bad og aftensmad.

Aftensmaden fortjener lige et par ord med på vejen. Ud over at maden er rigtig god og varieret, så var der et fast punkt under aftensmaden – og det er uddeling af ”Hatten”, som går til den person, der har gjort sig mest uheldig bemærket i løbet af dagen.



Her er det Mikkelt der har fået hatten, jeg kan ikke huske hvorfor, men det er sikkert, fordi han kører snowboard i stedet for ski.

Vores kære skiinstruktører fik ligeledes prøvet hatten, og det var vist noget med nogle store styrt og en ishockey kamp der ikke var en hjemmekamp, men en udekamp, og så er det jo ærgerligt at have gået et par kilometer for at se kampen på den lokale ishockey arena.

Onsdag tog vi til Lienz for at prøve et andet skiområde. Det var ikke noget at skrive hjem om, men de har en fantastisk rollercoaster, som vi fik prøvet et par gange. Det kan bestemt anbefales til alle der er i området.

Og en hyggelig picnic med Bisgaard, Dahlmann og Berg blev det også til.



Som allerede fortalt tidligere går sådan en uge jo meget hurtigt, så pludseligt var det igen fredag, og traditionen tro mødtes vi efter aftensmaden til et glas glühwein og børnene fik deres diplomer og lidt gode råd med på vejen.

Med det vil familien Frederikke, Mikkel, Tine og Lars gerne sige tak til alle deltagerne i Sillian turen for en god og sjov uge. Vi kan kun anbefale alle at tage en tur til Sillian, det er et rigtigt godt familie område og faciliteterne på Hotel Feriendorff er rigtige gode for både børn og voksne. Vi har dog valgt, at efter 3 år kender vi efterhånden området, så vi ser frem til at høre hvilke nye tilbud Aabenraa skiklub har for uge 7-2014



På gensyn næste vinter!

Ski holyday

My name is Ana María, I'm from Colombia and I'm an exchange student in Denmark. It was the first time that I went to ski and also the first time that I went to Austria.

I really was curious about skiing, for me everything was exciting, since the landscapes, until the things that we eat every day. Maybe I was nervous, but I didn't think about it because I had been in Denmark for short time, less than a month. So every day was an adventure for me and I didn't finish to learn new things.



A beautiful landscape

The first time that I see Austria I was amazed and surprised of the beautiful landscapes around, the mountains with snow, the houses, and our hotel. Everything was beautiful, I felt in a fairytale.

At the first day I was really confused with all the things that you have to wear, the boots, the ski underwear, the pants, the jacket and all the ski accessories... Walk with all those things was hard.

My first day in the ski lessons begins in the practice place, it was flat, but for me that day was steep. I got nervous in the top, but I remember my host mother's advice "Don't get nervous, that make it worse", and she was right. My lesson was for one hour, the rest of the day I relaxed. It was a short day, but I feel that was a long day and all my body hurts after the first day.

All the nights we eat dinner together in the restaurant, it was a really nice moment. Because the people always were talking about nice moments during the day, the trainers show us schedule for the next day, and the funny tradition of choose "the fool of the day", that my favorite.



Begginer's zone



Me been the "fool of the day"

the
was



View from the cabine

Every day I take 1 hour of ski lessons, after that I was free. In my free time I usually read a book, but when the skiing zone was free I skiing and practice the things that I have learned. As the days passed I spend more time skiing than reading. And the last days I could ski with my host family and friends.

During the ski holyday, my body feels different, it feels stronger but at the same time hurts, it was a weird feeling. Also I feel different about myself, I feel proud of me, because during the ski holyday I was improve at skiing, but also I was meeting new people and new experiences.

At the end of the holyday, we had a last meeting with the Danish that was skiing, in that meeting the ski trainer give me a medal and a diploma, and also to the other kids, I was happy.

I was a little sad when the ski holyday finished because in that place I discover new things of myself, always it's hard to leave a place that teach you so many things about you that you never knew about yourself .



From the top of the moutain

all
and



My trainers :)



New friends

Røllum Gl. Skoles

Dagbog for turen til Gaustablikk 1. til 7. Marts 2013.

Fredag d. 1. marts kl. 7,30 kørte vi fra Røllum i to busser og en personbil. Vi var 18 glade og forventningsfulde personer, heriblandt 3 skiinstruktører fra Aabenraa Skiklub. Kl. 11,15 var vi i Hirtshals, og kl. 12,45 sejlede vi afsted med kurs mod Larvik. Vi skulle så køre ca. 200 km. til Gaustablikk v. Rjukan. Vejret var fint, og vi nød udsigten undervejs, men inden vi nåede frem, var det mørkt. Udpakningen gik fint, vi havde i første omgang 2 hytter, (fra søndag havde vi 3 hytter) og kl. ca. 22,30 var de store kødgryder endeligt blevet varmet op, og spaghetti med kødsovs gled ned i lange baner. Inden vi faldt i søvn fik vi aftalt at mødes til morgenmad kl. 8,30.

Lørdag stod vi op til friskbagt morgenbrød (det gjorde vi hver morgen) og efter morgenmad, fik vi planlagt de forskellige holds aktiviteter. God planlægning var dog ikke nok, for en vældig storm blæste ind over Gaustablikk og næsten alle lifter var lukkede. Nogle nåede en enkelt tur på den åbne bakke, men så blev den også lukket. Langrendsholdet fik dog startet godt op, og Erik, Jeppe, Asger og Patrick rundede den lilla rute, og så var der mange, der fik gang i kælken, ligesom svømmehallen blev flittigt benyttet. Jonatan hoppede i på det dybe, men da han holdt sig for næsen,

havde han svært ved at svømme, så Claus måtte agere livredder. Senere blev der serveret varm chokolade samt tændt op i pejsen, så var der sørget for hygge i hytten. Dagens store overraskelse var, at Patrick gik i seng 18,45 uden aftensmad, så træt var han, og det var kun lige, at Jakob fik vækket ham, så han kunne få sin Sovepille!



Dyb koncentration – Britta og Lisa

Søndag vågnede vi op til det flotteste solskin, klar himmel og næsten vindstille. I dag bestod langrendsholdet af Erich, Asger, Jakob, Nina, Jonatan, Patrick, Lisa og Claus. Dog rækkede Claus' energi ikke til at forlade hytten, og da Lisa faldt lige så lang hun var og slog hovedet, endte det med at Jakob, Claus og Lisa hyggede sig i Hytten. (Hygge indebar både støvsugning i hytten og rengøring af toiletter, dejlig at man også kan hygge sig med det!)

Asger, Nina og Jonatan øvede sig om formiddagen med skistativerne, mens Patrick og Erich trænede på bakken. Om eftermiddagen var alle 4 med på en lille skovtur...bare flot klaret.

Asger, Camilla og Emil startede med alpin på børnebakkerne, først med rullebånd og tallerkenlift. Camilla skulle dog tidligt hjem og passe sin maddag. Om eftermiddagen fortsatte de på begynderbakken, og da Camilla igen skulle hjem til gryderne, tog Asger og Emil T-liften op, og tog nogle ture på den lange skovløjpe, og sluttede af med en anden grøn for at komme hjem. Emil startede som total nybegynder og endte med grundsving.. og så på en enkelt dag.. meget imponerende. Camille lavede en lækker mørbradgryde, men hun fik faktisk også godt styr på ploven!

Næste alpinhol bestod af Jeppe og Claus A. Om formiddagen blev der øvet mange sving hurtigt efter hinanden på den røde bakke bag på bjerget, hvor der er en skøn stolelift. Claus øvede sig i at samle skiene efter hvert sving. Så var den formiddag pludselig gået. Om eftermiddagen skulle der øves videre, og Claus blev så dygtig, at større udfordringer måtte til, så dagen sluttede af med 2 ture på den sorte... den må vi vist lige have en gang til... 2 ture på den sorte, og Claus han nød det og var så begejstret og pavestolt, at han var nødt til at ringe til Britta og fortælle det. Super sejt Claus, din skilærer og vi andre er stolte af dig.



Næste hold bestod af Britta, Rene og Ronni, de tog over i det nye område og startede med nogle ture på den lange grønne, som ender ved en stolelift. Så Ronni måtte for første gang i sit liv indtage pladsen i en stolelift...det var bestemt grænseoverskridende, men da han havde Britta på den ene side og Rene på den anden, og da Britta

Jonatan i fuld fart ned ad bakken

snakkede til ham hele tiden, glemte han næsten at være bange. Bakken var noget iset, så det var ikke helt nemt, men Ronni kløede godt på og tog sine styrt med godt humør. Ronni var virkelig dygtig, og Rene fik lidt film i kassen af en Ronni på ski. Lidt senere stødte Kurt, Kasper og Kevin til. Ronni fik sig en lille pause, og vi andre tog ud på pisten igen. Først en fælles tur, hvor vi dog delte os halvvejs, så Kurt og Kevin tog den grønne piste, mens Britta,

Rene og Kasper tog den røde, som også ender ved stoleliften. Efter denne tur tog Britta og Ronni hjem. Kasper tog et par ture mere på den grønne med Rene som skilærer sammen med Kevin og Kurt. Nogle hyggelige ture, og kun en gang var Kevin og Kurt på afveje, og igen landede Kevin nederst!.

Om eftermiddagen tog vi til et andet område, hvor vi vidste, at der var en rigtig god øvebakke med en tallerkenlift. Det har den fordel, at man kan stå af lige præcis der, hvor man gerne vil. Kasper og Rene tog dog på udflugt, de skulle ud at se rødt, og efter nogle gode ture kom de tilbage, og Kasper var totalt udmattet og måtte have kunstig åndedræt i form af chokolade. Britta øvede med Ronni, og det endte med, at han fik fart i skiene og fik virkeligt øvet sig i grundsvingene. Han drejer med god fart og samler skiene flot. Så det blev til mange gode ture, bare flot Ronni. Kurt og Kevin øvede på den samme bakke. Kevin kunne fra første gang tage tallerkenliften helt alene og stå af, der hvor han syntes det passede ham. Kevin øvede på forskellig måde at stå mere og mere selv, og det gik over al forventning og efterhånden med god fart i skiene. Han gad ikke vælte mere, for han ender alligevel altid nederst med Kurt ovenpå!

Mandag formiddag startede Erich på alpinbakken med Ronni og Emil, de kørte flere gange på begynderbakken. Derefter tog de t-liften op i bjerget og kørte ad ”kufferten” – og denne grønne piste klarede Ronni udmærket, han kørte det man kalder ”begynder-grundsving”. Ronni blev meget træt, og Emil fortsatte med Erich. Emil gennemløb ”kufferten” 3 gange med Erich og derefter 3 gange alene. Meget sikkert skiløb. Britta kørte med Claus, og Rene kørte med Kasper. Først tog de alle den røde piste nr. 19 og det gik rigtig fint – dog var det lidt for hårdt for Kasper, så han og Rene tog kufferten 1 gang – og så én gang på den røde, hvor Kasper skulle øve sig i at samle skiene og ikke have for meget fart på. Herefter ville Kasper gerne have en pause. Klaus og Britta fortsatte på den sorte piste nr. 18 – Claus skulle vise hvor god han var blevet til at snuppe bakken i fuld fart. De tog 4 ture – og Rene kom og deltog i den 4. Herefter kørte Claus 1 gang på den røde, mens Rene og Britta tog den sorte – og så mødtes de alle ved stole liften. Vi skulle have filmet Claus, da han kom ned ad den røde – men han var så hurtig, at det slet ikke lykkedes. Kevin og Kurt var på madholdet, men de nåede dog 3 ture på den lange grønne ved stoleliften. Det lykkedes en enkelt gang for Kevin at styrte, uden at han kom til at ligge under Kurt. Han skubbede simpelthen Kurt ud over kanten, så han med nød og næppe undgik at ramme ind i et træ. Camilla kørte med Jeppe og fik en fantastisk skioplevelse. De kørte på begynderbakken. Her fik Camilla lov til at stå i 45 min., men så måtte hun videre til ”kufferten”. Her tog Camilla ”et spring” og begyndte at køre grundsving i stedet for plov. Efter et par ture kørte Camilla fra Jeppe – og konsekvensen blev, at hun blev taget med op på den røde. Her fik de selskab af Emil og Kasper, og de kørte lidt sammen. Camilla og Kasper kørte herefter hjem – mens Emil og Jeppe kørte lidt rundt og hyggede sig med hop og forskellige øvelser på ski. Herefter kørte de på ski hjem til hytten.

Langredsløberne pakkede picnic-kurven og tog på skovtur. Claus og Lisa lagde sig i spidsen skarpt forfulgt af Nina, Patrick og Jonatan. På hjemturen fik alle lov til at køre hurtigt ned ad bakken – dog blev det lidt for hurtigt for nogle, som så måtte ned at ligge i sneen. Herefter tog alle hjem trætte og glade – og fik chokolade...til guitarpil.

Om eftermiddagen tog langrendsholdet af sted sammen med ”filmholdet” – der blev skiet og filmet og spist chokolade. Lisa havde for første gang begge ski på – se bare på filmen hvor flot det gik. Derefter tog de af sted til skoven – men de nåede ikke helt derhen, inden trætheden indfandt sig. Kasper og Patrick tog en tur i svømmehallen – de nød det og var dejlig rene, da de kom hjem. Jeppe, Britta og Rene tog først hen og filmede langrendsholdet – derefter tog de på ski sammen. De øvede carvingsving i lange baner – og måske ender det med, at de lærer det. Erich kørte med Claus og Emil. Emil sprang den røde piste over – og kørte direkte til den sorte (Erich havde forvekslet pistene... - og Emil turde godt at køre) – herefter kørte han 3 gange den sorte uden at falde. Han kan nu køre korte parallelski. Claus kørte af og til den røde i stedet – og er godt på vej til at køre grundsving. De kørte godt 2 timer. Kurt, Ronni og Kevin kørte til en grøn bakke, hvor de fortsatte deres øvelser. Kevin kørte bag ved Kurt det meste af tiden. Et par enkelte gange kørte Kevin forrest. Ronni kørte ved siden af – mest forrest – og han brugte mange kræfter på at komme foran, når han blev overhalet af de to andre. Nu har Ronni været med stoleliften 5 gange, og den er ikke længere så farlig.

Tirsdag d. 5.3.2013, om formiddagen tog langrendsholdet på skovtur og kørte længere end nogensinde. Dette gav en ekstra glidetur ned ad en ny og sjov bakke. Efter at have kørt et par gange op og ned tog holdet hjem og slappede af. Claus gad ikke tage med i bussen og gik hele vejen hjem. Patrick slappede af med film og benene oppe. Kasper (aka skumfidusen) og Ronni blev lokket til at køre 4 ture på kufferten. Her blev der øvet ”plov og samle” og nogle steder at køre stærkt! Turboturen over broen blev filmet af filmholdet til alles fornøjelse. Holdet måtte køre tidligt hjem, da Kasper og Jeppe skulle lave frokost. Nåååå ja, Camilla var også med i fin stil som rosinen i pølseenden. Første time (10-11) var Emil med Erich på den sorte piste, her blev der arbejdet med korte parallelsving, hvor Rene filmede, mens der i fin stil blev kørt i samme rytme. Emils teknik blev forbedret ved at lægge mere tryk på yderskien i svingene. Det bevirkede især, at nu han kan samle skiene. Derefter stod Claus A, for skud (11-12) her blev en ny sort piste afprøvet. Han øvede meget på en rød piste med at samle skiene sidst i svingene. Til sidst (12-12,45) arbejdede Rene med vertikalbevægelse og har dermed yderligere perfektioneret parallelsvingene. Rene er derudover begyndt at øve Carvingsving.

Formiddagen for Kurt og Kevin var præget af andet end skiløb. Kevin valgte nemlig at møde op på pisten uden sine skistøvler. Så Citroen måtte vende snuden hjem efter Kevins skistøvler, glade og klare til at drøne ned ad pisterne kom alt udstyret på, men da de skulle op med liftten, havde Kevin glemt sit liftkort (havde skiftet til en anden jakke). Så måtte

Citroenen tilbage nok engang. Lettere nedslået vendte skiholdet tilbage til pisterne hvor Kurt i ren frustration 2 gange væltede Kevin på T-liften, og så skulle der en pause til. Dog først efter at kufferten var besejret en enkelt gang i fin stil. Alt i alt en god skidag. Efter en dejlig frokost tog Nina, Jeppe og Asger på en længere langrendstur. Nina var, som vejret, i strålende humør og sang det meste af vejen. Her blev der øvet at tage længere skridt, når det gik ligeud. Herefter sluttede Nina sig til kælkeholdet. Emil og Claus tog med Erich op på pisterne og øvede parallelsving og her blev kørt en ny sort, som var betydeligt stejlere end 18'eren. Det viste sig, at Emil også var god til parallelsving i høj fart. Claus var meget udholdende og sluttede af med at køre direkte til kælkebakken og de andre kumpaner. Her viste det sig, at det vanskeligste ved skiløb er – at tage skiene på. Så her havde Erich sit første styrt! Kasper havde lokket Kurt med ud på en rød piste, hvor de kørte ned til stoleliften et par gange. På sidste tur ned, mødte de Jeppe og Asger, som havde sneget sig til en fritime, hvor de kunne ræse, inden de skulle lave festmiddag sammen med Kasper og Lisa.

Kælkeholdet bestod oprindeligt af Lisa, Jonatan, Claus L, Rene(filmende), Camilla, Britta og Patrick. Her blev kørt om kap og udkæmpet drabelige sneboldkampe. Jonatan tog dog alt opmærksomheden ved frygtløs at drøne frontalt direkte ind i det eneste træ i miles omkreds. Dette blev optaget på video, og bidrog til aftenens underholdning efter festmiddagen.

Onsdag d. 6.3.2013. Om Formiddagen tog langrendsholdet, dog uden Claus L, skovturen. Nina havde fart i skiene på vej ud og var forrest. På vej hjem havde Jonatan overtaget farten og lagde sig dermed i spidsen. Patrick



Asger og Lisa forsøger at holde tungen lige i munden

udmærkede sig ved endnu engang at være meget hjælpsom og viste overskud. Lisa tog mod til sig og gik skovturen uden stativ for første gang. Meget flot! Claus og Emil kørte sammen med Jeppe på de sorte og røde pister. Claus A. arbejdede med at lægge tryk på yderskieren i grundsvingene. Emil øvede sig i vertikalarbejde, men det var ALT for kedeligt! Derfor blev der øvet i at køre baglæns. Emil mente dog at de skulle en ekstra tur ned ad den røde, dette snød han sig til ved at smide sin stav under stoleliften, da de kørte op. Kevin kørte sammen

med Kurt og Camilla – Denne gang måtte Kevin vende Citroenen fordi Kurt havde glemt sine ski og Camilla sit liftkort. Her kom de rigtig langt op med en meget flot udsigt, som helt sikkert var et billede værdigt, men kameraet var også blevet glemt. Kevin stod rigtig godt og flot. Camilla mente, at hun var lidt forkølet, men da hun pludselig stod på toppen af en meget stejl og iset rød piste forsvandt alt dårlighed på magisk vis! Rene og Britta tog over på den sorte 18'er for at filme en sidste gang. Herefter sluttede de sig til Ronni, Kasper og Asger. Her tog Britta, Ronni og Kasper med hjem. Asger og Rene fortsatte med at køre stærkt! Forinden havde Ronni og Kasper kørt på ”kufferten”, det blev dog kun til 2 ture til Ronni, der var MEGET træt. Kasper havde lidt mere energi i benene og tog en ekstra tur. På denne tur så de Mikkleræv snuse rundt på pisten og i skoven.

Efter frokost blev der skrevet postkort, pakket og badet. Det var en rigtig god sidste dag på ski med strålende solskin.

Torsdag efter morgenmad blev bilerne pakket, og hjemturen forløb uden problemer.

og hele holdet takker for en super god skiferie.

NYHED

NIKON COOLPIX AW110

- 16.0 Megapixel
- 3.0" OLED-skærm
- Vandtæt ned til 10 meter, støddåmrt og frostsikret
- Indbygget Wi-Fi til at se billeder og fjernstyre kameraet
- Indbygget GPS så du kan se hvor billedet er taget

KØB I DAG BETAL 2499,- OM ET HALVT ÅR*

4 ÅRS CLICK TOTALS IKRING 695,-

2499,-

SONY HDR-AS15

- Ny elektronikamera fra Sony
- Indbygget Wi-Fi ger deling og visning af film nemt
- Stereo mikrofon
- Mange tilbehørs muligheder

KØB I DAG BETAL 1999,- OM ET HALVT ÅR*

4 ÅRS CLICK TOTALS IKRING 495,-

1999,-

SPAR 500,- KRI

Bedste køb

munchow
FOTO • ATELIER • UNDERVISNING
RAMSHERRED 13 • 6200 AABENRAA
tlf 74623340 aabenraa@click.dk

NYHED I KØBET - KØB I DAG BETAL 1999,- OM ET HALVT ÅR*

Skiferie til Gaustablikk i Norge marts 2013.

Jeg tog med på denne skiferie som Klaus' ledsager med gode minder fra flere andre skiture med en anden skiklub. Derfor var jeg lidt betænkelig over hvordan det ville være at rejse med en klub, hvor der var flest pårørende og kun få ansatte ledsagere. Ville Klaus kunne lide at stå på ski uden at have en fest hver aften og ville han få nye venner i denne nye klub? var spørgsmål jeg gik rundt med.

Havde jeg bekymret mig, så var det spildt arbejde.

Klaus nød at stå på ski med både mig og med instruktør Erik og Henriette. Han var vild med at kælke, hvad han her kunne gøre lige uden for døren. Fest blev jo lavet alligevel impulsivt af børn og holdt i live af alle men kl. 22 var det slut og det var dejligt, da vi så var parate til det vi kom for, nemlig for at stå på ski og kælke.

Klaus fandt hurtigt nye venner, som han har nydt at være sammen med.

Tak til alle for at tage godt imod os og til Jer der har inviteret os med på hygge tur med kælk og ikke mindst kakao med eller uden varmt indhold, til ture i svømmebassin og spabad hygge og hjælp på pister og løjper. En stor tak til Erik for at bekymre sig for om jeg fik pause, så jeg kunne prøve pisterne.

De varmeste hilsner fra Klaus og Lene, Bofællesskabet Engparken Tinglev



Tur til Gaustablikk i Norge, uge 11

Min skitur til Norge.

Det er anden gang jeg er på skiferie sammen med Bofællesskabet Nørreled. Det er Åbenrå skiklub, der hvert år arrangerer en skitur til Gaustablikk i Norge. Vi bor på et Højfjeldshotel, hvor vi får rigtig god mad.

Det er rigtig sjovt at stå på ski, jeg løber på alpinski og jeg er blevet rigtig god til det. Min instruktør hedder Julie, hende kan jeg rigtig godt lide. Jeg løber på ski med hende hver dag, nogle gange både formiddag og eftermiddag, så er jeg træt.

Den ene dag på ski, løb jeg fra Vibeke, det synes jeg var rigtig sjovt.

Denne gang løb jeg ned ad en grøn løjpe, det var sejt. Jeg fik rigtig meget ros. For at løbe på den grønne løjpe skulle jeg med en T-lift op. Første gang turde jeg ikke, men heldigvis fik jeg taget mod til det, så var det også rigtig sjovt.

Vi lavede også andet end at stå på ski. Vi var i svømmehal og på skattejagt, hvor vi skulle lave nogle aktiviteter.

Vi havde også diskotek, hvor vi dansede Gangnam Style. Jeg gav opvisning sammen med Jens, vi har nemlig lært det på danseskole.

Jeg havde også hyggeaften sammen med min kæreste, Jens.

Den sidste dag skulle vi lave opvisning. Jeg havde helt sommerfugle i maven, tænkte hele tiden på hvordan jeg skulle dreje på ski. Men det gik fint, alle synes jeg er sej.

Vi er allerede ved at spare op til næste års skiferie. For vi er klar igen selvom båden vippede helt vildt, da vi sejlede til Norge.

Line Niemann
Hansen





Hvor skal du hen Erich?



Ved du godt, at man gerne må arbejde lidt, selvom, man er på



Så overtager jeg tjansen som turleder



Hvem skal med næste år?



På efterløn!



Ja?! Så bliver jeg i økonomi-ministeriet sammen med mine embedsmænd



OK, så sørger far og jeg for bussen



Det skal Aabenraa skiklub!

Planlagte klubture 2013/14 (Kort opslag)

Tilmelding muligt fra nu af til kontaktperson

Skiklubben arbejder med en klubtur i **uge 42 til Zillertal/Hintertux.**

Søndag, den 03. november 2013

Endagstur til Wittenburg, Tyskland.

Kontakt: Ernst Hybschmann, erhyini@oncable.dk, tel.: 7462 1704.

Turen bliver kombineret med skiinstruktør-seminar på lørdag den 02. 11. 2012.

Uge 5 og uge 7 lørdag til lørdag

St. Margarethen im Lungau, Østrig, Löckerwirt

www.stmargarethen.at, www.loeckerwirt.at

Kør selv ture.

Kontakt: Erich Turnowsky, eturnowsky@mail.dk, tel.: 7462 1140.

Uge 6:

Klubtur til Canazei for seniorer i alle aldre

Kontakt : Jan Pedersen , bras@pedersen.mail.dk, tlf.: 7461 8461

Uge 6 og uge 7 lørdag til lørdag

Sillian, Feriendorf Hochpustertal, Østrig

www.feriendorf-hochpustertal.com

Kør selv ture, som anbefales for børnefamilier: børn, forældre og bedsteforældre.

Kontakt: Erich Turnowsky, eturnowsky@mail.dk, tel.: 7462 1140

Uge 7

Mayrhofen

Kør selv tur heike@star-up.dk

Uge 10, søndag - fredag

Handicap- hytteskitur med Røllum Gl. Skole og andre interesserede.

Kontakt: Kurt Christiansen, Gl. Skole Røllum, glskole@rollum.dk, 2032 3304

Også uge 10, søndag - søndag

Handicap-familietur til Gaustablikk, Norge.

www.gaustablikk.no .

Kontakt: Ernst Hybschmann, tlf.: 74 62 17 04, erhyini@oncable.dk (rejse, hotel)

og Thomas Madsen, 20 73 71 21, thomads@hotmail.com (tilm., instruktion)

For alle ture: se hjemmesiden vedr. detaljer i løbet af foråret/sommer.

Husk en god rejseforsikring, ikke mindst vedr. afbestilling!

Hørt i liften

Canazei-holdet (uge 6) på 8 personer har sponsoreret deres rådighedsbeløb til handicapturene.

Thomas Madsen er det næste år turlleder for handicap familieturen til Norge. Og han har Susan og de tre drenge med på turen.



På Løjt golfbanen bliver der trukket langrendsspor fra næste vinter. Er du interesseret i langrend der med efterfølgende hygge i golfklubbens nye klubhus, så kontakt Finn Nordtorp finn-nord@live.dk og Finn Juhler finn.juhler@mail.dk.

Fitness World i Aabenraa mener, at I skal vedligeholde jeres form også om sommeren og kommer med dette gode tilbud: Medlemskab for 299 kr. og pr. måned 149 kr. – så mange gange, som du vil!

Klubtur til Mayrhofen (Tyrol) uge 7 2014

Efter 2 års pause, hvor vi har prøvet andre destinationer (Sölden + St. Anton), vil vi igen tilbyde ”Mayrhofen” som klubtur.

Turen er en ”køre selv tur”. Vi har kontakt til bl.a. Landhotel Denggerhof og vil være behjælpelig med at finde indkvartering. Se aktuelle priser på Denggerhofs hjemmeside.

Uanset om man er begyndere eller kører sammen med de hurtige, findes der udfordringer til alle. Der er mange gode hyggelige restauranter og hytter, hvor man kan nyde frokosten, noget flydende eller bare solskinnet. I Hintertux (30 min. i bilen) ligger Hintertuxer Gletscher, hvor sneen og pisterne altid er perfekte.

Skiinstruktion af egen skiinstruktør vil være muligt, hvis der er tilslutning nok.

Der pt. 20 ledige pladser. Tilmelding senest d. 30.9.2013.

Kontakt: Jesper Hvalsøe og Heike Schellhorn email: heike@star-up.dk

Aabenraa Skiklubs Handicap-hyttetur i uge 10 - 2014 til Gaustablikk i Norge.

Vi har haft nogle fantastisk gode hytte ture til Gaustablikk i 2012 og 2013, så dem vil vi gerne følge op på i 2014.

Området er særdeles velegnet til både langrend og alpint skiløb, ligesom vi har fundet en rigtig god kælkebakke tæt på hytterne.

Grundkonceptet for turen er, at familier, bofællesskaber, opholdssteder el. a. selv planlægger og booker hytter, færgeoverfart og ligeledes selv står for transporten i uge 10.

Aabenraa skiklub sørger for det praktiske omkring skiinstruktører, hjælpemidler m.m. i forb. med selve skiløbet for både langrend og alpin. Alpinudstyr – herunder liftkort - skal dog betales særskilt, hvorimod langrendsudstyr tilbydes af Aabenraa Skiklub uden betaling.

Børn under 8 år får gratis skiudstyr og liftkort. På liftkortet får vi normalt 10% rabat ved fælles afregning.

Aabenraa Skiklub støtter unge med op til 400 kr. pr. pers. Beløbet går til skiinstruktørens omkostninger.

For skiinstruktion betales ca. kr. 150 pr. barn og ca kr. 300 pr. voksen for hele ugen.

Deltagelse kræver medlemskab af Aabenraa Skiklub. Indmeldelse via hjemmeside:

www.aabenraa-skiklub.dk

Man vælger selv, om man vil står for maden, eller om man bestiller forplejning andetsteds, f.eks. på Gaustablikk Højfjellshotel.

Røllum Gl. Skole er gerne behjælpelig med det praktiske vedr. booking m. videre.

Fra Røllum Gl. Skole regner vi med at booke: a) 1 stk. 16 pers. Hytte v. ” Gaustablikk Høyfjellshotell” og b) en eller to stk. 8 pers. Hytter ved ”Kvitåvatn Fjellhytter”.

Man booker hytterne fra fredag til fredag (28/2 til 7/3)

Eller fra søndag til fredag (2/3 til 9/3)

16. pers hytte fredag til fredag v. Gaiustablikk Høyfjelsshotel kostede i 2013 kr. 20.650.
tlf.nr. 0047-35091422

8 pers. hytte fredag til fredag v.Kvitåvatn Fjellhytter kostede i 2013 kr. 10115. tlf. nr. 0047-91131015.

I 2013 ankom vi fredag og tog hjem torsdag, og for Kvitåvatn hytterne betalte vi kun for 6 overnatninger, hvorimod vi for Gaustablik hytten måtte betale for 7 overnatninger.

I 2014 vil vi også vælge fredag til torsdag, hvis det er muligt med hensyn til færgeafgange.

Både Gaustablik Høyfjellshotell og Kvitåvatn Fjellhytter har flere størrelser af hytter at vælge imellem. Alle hytter ligger i umiddelbar nærhed af såvel langrendsløjper som alpin skilift.

Der er flere færgeforbindelser med Color Line's hurtigfærge enten Hirtshals – Larvik – Hirtshals eller Hirtshals – Kristianssand – Hirtshals.

For yderligere oplysninger kontakt Kurt Christiansen (Røllum Gl. Skole) eller Erich Turnowsky.

Tilmeldingsblanket hentes på Aabenraa Skiclubs hjemmeside og sendes pr. e-mail til Kurt d. 22. september 2013.

Kurt Christiansen tlf.nr. 2032 3304 e-mail: brikur@rollum.dk



C.A. JENSEN ApS

v. Jørgen Jensen

Aut. gas- og vandmester

Gråstenvej 18, Felsted, 6200 Aabenraa

Tlf. 74 68 53 06 . Fax 74 68 57 51

- et navn der giver VVS Garanti





Sydbank MasterCard med forsikring – dækker hele familien

Rejseforsikringen sikrer, at hele familien er dækket – også, hvis de rejser på egen hånd, og du ikke er med på turen.

Rejseforsikringen dækker bl.a.

- sygdomsbehandling
- afbestilling
- erstatningsrejse og feriekompensation.
- hjemtransport
- evakuering

Hvis du vil bestille et Sydbank MasterCard eller høre mere om de mange fordele ved kortet, er du naturligvis meget velkommen til at kontakte os.

Storegade 18 · 6200 Aabenraa
tlf. 74 37 30 00 · sydbank.dk/soenderjylland

11432.0912

Hvad kan vi gøre for dig

Sydbank